

Jochem Myjer

DE WERELD VAN  
DE GORGELS

*met illustraties van Rick de Haas*



Leopold | Amsterdam



Het was een van de koudste dagen van het jaar. De duinen op het Eiland waren bedekt met een dik pak sneeuw.  
Er dreven zelfs ijsschotsen in de geul naar de zee. De egels waren nog in diepe winterslaap.  
De wind was zo koud dat alle Mensen die dag lekker binnen bleven.  
In een verlaten konijnenhol diep onder de grond hadden twee Gorgels het lekker warm. Twee? Nee, drie!  
Als je superogen had, kon je zien dat de vrouwtjesgorgel iets stevig vasthield.  
Het was een pasgeboren Gorgeltje... Het had knalrode wangen en keek met grote ogen de wereld in.  
'We noemen hem Bobba, of-niet-of-wel!' zei zijn papa.



Op een nacht ging Bobba voor het eerst naar school. Zijn neus ging heen en weer, zo spannend vond hij het. Bobba wist één ding zeker: hij ging heel erg zijn best doen!

'Zijn al mijn superslimme ondeugende Gorgelgabbertjes zeg maar helemaal binnen, of-niet-of-wel?' vroeg de meester. 'Ja, Gorgelmeester Mokka!' riepen de Gorgeltjes zo hard als ze konden.

Bobba leerde alles over Brutelaars. Dat zijn nare, vieze wezens die kinderen griepig of verkouden maken als de R in de maand zit. Maar ook over Mensenkinderen. En over vogels en andere dieren. Elke vrijdagnacht gaf Meester Mokka een heel bijzondere les. Dan vertelde hij over de geheime, magische krachten van de Gorgels. 'Was het elke nacht maar helemaal vrijdag,' zuchtte Bobba. 'Nog een keer, nog een keer!' riepen de kleine Gorgels. Hun wangen waren rood van de spanning. 'Nou, vooruit dan, Gorgelgabbertjes,' zei Meester Mokka. 'Joebelabambam!' riep Bobba dan. En de rest van de Gorgeltjes brulde met hem mee.

- Zegelrande Blik-griep Brutelaar
- Middelste Braak-Brutelaar
- Pussende Wrat-Brutelaar
- Leukende Bult-Brutelaar
- Gewone Groensnot-Brutelaar
- Ongewijonde Park-Brutelaar
- Vullige Luts-Brutelaar