

Mijn hertje

*tekst van
Kallie George*

*illustraties van
Elly MacKay*





Voor Elly

K.G.

Voor Lily en Koen,
met dank voor
de paardebloemen

E.M.

Vanmorgen zag mama een hert.
Papa en Sara
zagen haar ook.







Maar ik niet.
Ik was me aan het aankleden,
helemaal zelf.

Ik loop altijd alles mis.



Omdat ik al in bed lag,
miste ik de vallende sterren.





