



Dit boek is voor:

Droom zacht, liefs van:



MIJN EERSTE KUNSTBOEK OVER

SLAAP

TEKST SHANA GOZANSKY

DATO

**iedereen
slaapt.**



Kinderen ...

De kleine sterbewoner is geschilderd door YOSHITOMO NARA.



En volwassenen ...

David is geschilderd door LUCIAN FREUD.



En baby's ook.

Slaperige baby is getekend door MARY CASSATT.

**Je moet
slapen . . .**



Zodat je kan groeien . . .

Snap The Whip is geschilderd door WINSLOW HOMER.



En je hoofd kan uitrusten.

Portret van George is gemaakt door CONSTANTIN BRANCUSI.

**Als je niet genoeg
slaapt, voel je je
misschien . . .**



Knorrig ...

Dit detail van *Ons* is geschilderd door ROB PRUITT.



Of te moe om rechtop te blijven staan.

Versmelten is gemaakt door ANTONY GORMLEY.

Lekker slapen na het voorlezen!
Dit kunstboek over slaap is samengesteld
voor jonge kinderen, met werk van:

Robert Brackman
Constantin Brancusi
Mary Cassatt
Jordan Casteel
Marc Chagall
Jean Cocteau
John Currin
Edgar Degas
Peter Doig
Lucian Freud
Vincent van Gogh
Antony Gormley
Keith Haring
Utagawa Hiroshige
David Hockney
Winslow Homer
Wassily Kandinsky

Kobayashi Kiyochika
Paul Klee
Yayoi Kusama
Roy Lichtenstein
René Magritte
Henri Matisse
Edvard Munch
Takashi Murakami
Yoshitomo Nara
Georgia O'Keeffe
Pablo Picasso
Horace Pippin
Paola Pivi
Rob Pruitt
Diego Rivera
Henri Rousseau
J.M.W. Turner

DATO

