

DE SPRINGE- DINGES



Geschreven door **Kathleen Doherty**

Geïllustreerd door **Kristyna Litten**

Vertaald door **Tjibbe Veldkamp**

CONDORÉ





O p een nacht, in de zilveren maneschijn,
waren alle vrienden van Beer diep in
slaap.

Maar Beer had geen slaap – hij wilde spelen.
Dus hij wandelde naar de stad van de mensen
om te zien of daar iets te beleven viel.







Tik. Prik. Snuf.

Beer neusde rond en vond...

een **Springe-dinges.**



Hij zag er vriendelijk uit. Beer plofte op
zijn schoot.

Bingetie.



De **Springe-dinges** was een verend ding. Een stuitend ding. Een zit-erop, hup-erop-, spring-erop ding.

Beer haastte zich naar huis om het aan zijn vrienden te vertellen.

Bing.

Boing!



'Word wakker! Word wakker! Ik heb
iets leuks gevonden – een stuitigerige,
verende **Springe-dinges!**



Konijn deed één oog open.

'Echt?'



'Met deze **Springe-dinges** gaan we zit-erop, hup-erop, spring-erop plezier maken...' zei Beer. 'En ik heb hulp nodig om hem thuis te krijgen.'

'Nu niet, Beer.' Vos gaapte. 'We slapen.'

'Wacht tot het ochtend is,'

bromde Wasbeer.

Maar Beer had geen slaap – hij wilde spelen. Dus nam hij de zaken in eigen poot.





Hij ging de **Springe-dinges** helemaal
alleen naar huis brengen. Maar hoe?

Hij was te zwaar om te dragen.

Te moeilijk om te duwen.

Maar niet te groot om te rollen.



Sla. Hamer. Mep.

In de zilveren maneschijn ging

Beer aan de slag.

Hij timmerde en tikte en bouwde...