



Vooraf

Turen naar de wiegende boomtoppen, luisteren naar de geluiden van het bos, af en toe slurpen van een tas koffie en verder helemaal niks (moeten) doen: voor mij is het de ultieme manier om te ont-haasten. Gewoon, volledig in het moment zijn. En dat lukt nergens beter dan in een klein huisje in een bos of elders in het groen. Zo'n kleine escape, naar een plek waar je je verbonden voelt met de natuur, is mijn persoonlijke medicijn geworden. Het is de ideale manier om even op pauze te drukken als de stress te veel wordt.

De kiem voor mijn cabin-liefde werd gelegd tijdens een backpackavontuur in Colombia. Ik logeerde er enkele nachten in een hostel in de Sierra Nevada. Daar kon ik uren op het terras zitten kijken naar het tropische groen van de jungle, naar de lagergelegen koffieplantages, naar de kleurrijke vogels en vlinders. Op die wondermooie plek voelde ik voor het eerst de kracht van de natuur. Die paar nachten in the middle of nowhere legden het eindeloze gebabbel in mijn hoofd het zwijgen op. Ze brachten me rust, energie en creativiteit. Eenmaal terug in België zocht ik steeds vaker bossen en velden op om ook dicht bij huis de helende werking van het buitenleven te ervaren. Zo ontdekte ik het bestaan van boshuisjes - gezellige houten huisjes midden in het groen - en ik was meteen in de ban.

In 2020 vielen mijn buitenlandse reisplannen in het water door een virus waarvan niemand de naam nog wil horen. Dus bedacht ik een nieuw vakantieplan. Ik ging een zomer lang logeren in cabins, boomhutten en tiny houses. Rust, natuurschoon en 'social distance' gegarandeerd, en dat op rijafstand van mij thuis. Natuurlijk kruipt het bloed waar het niet gaan kan: als journaliste voelde ik al snel veel goesting om mijn ervaringen en tips met anderen te delen. Ik startte het Instagramaccount Among Pine Trees, schreef een reportagereeks voor een online reismagazine, en droomde luidop van een boek. Een ode aan *green getaways*, waarin ik mijn ervaringen met en liefde voor natuurhuisjes deel.



VAKWERK IN HET BOS

Bush Box



CABINER
HART VAN DRENTHÉ
www.cabiner.com

Waar
Drenthé (NL)



Wat

De hutten liggen in het 5000 hectare grote natuurgebied Hart van Drenthé en zijn uitsluitend te voet te bereiken. Als je boekt krijg je de coördinaten van je cabin en de wandelroute ernaartoe. Wandelaftstanden variëren tussen 2 en 20 kilometer. Je kan ook een meerdaagse trekking maken waarbij je elke nacht in een andere cabin slaapt. Prijzen rond 150 euro per nacht.

Een boshuisje waarvoor je eerst kilometers door een eindeloos landschap wandelt, navigerend met een wandelkaart en met je spullen op je rug; het klinkt als een avontuur dat je in Noorwegen, Canada of Zwitserland zou beleven. Toch kan het ook dichterbij huis, als je kiest voor een verblijf in een hut van Cabiner. Die staan namelijk op afgelegen plekken in Nederlandse natuurgebieden, die je enkel te voet kan bereiken. Cabiner is het initiatief van drie avonturiers: Sander Eijlenberg, Oep Schilling en Vincent Beekman. Het idee voor Cabiner rijpte tijdens een trektocht die ze samen maakten door Noorwegen. Daar stootten ze na nachten wildkamperen op een verlaten hutje. Ze verwarmden zich er aan de houtkachel en vonden beschutting tegen de barre weersomstandigheden. Het werd zo'n speciale ervaring dat ze in eigen land iets soortgelijks wilden creëren. Cabiner was geboren. Het concept is eenvoudig: je maakt een wandeltocht door de wilde natuur en overnacht in een hut op een afgelegen plek, kilometers verwijderd van de volgende hut.





Annelies en Stephan speelden al een tijd met het idee om met een soort van bed and breakfast te starten. Uiteindelijk was het de coronacrisis die hen de tijd en ruimte gaf om het plan uit te werken. Het werd geen standaard B&B, wel een vrijstaand tiny house met het mooiste uitzicht. Het huisje werd gebouwd met materiaal dat ze bij elkaar verzamelden of voor een prijsje op de kop konden tikken. De basis werd een oud onderstel van een pipowagen waarop Stephans zoon een groter frame laste. Binnen zijn er een compacte keuken en badkamer, een eet- en zitplek en slaapplekken voor vier personen. Een aantal technologische snufjes maken je verblijf extra comfortabel: met smartverlichting regel je de kleur en intensiteit van het licht en er is elektrische zonwering. Annelies hulde het geheel in een zachte, romantische stijl – anders gezegd mag je je verwachten aan een stevige dosis bloemetjes, roze elementen en veel kaarsen. De B&B wordt gerund met veel liefde en oog voor detail. Dat merk je aan heel wat kleinigheden, zoals de welkomstaart, het verse ontbijt dat – piekfijn gepresenteerd in allerlei schattige glazen potjes en flesjes – tot aan de voordeur wordt gebracht en de scheepsbel aan de achterkant van het huisje (zodat Annelies en Stephan je even kunnen verwittigen dat ze er zijn, en niet plots aan de glazen voorgevel staan wanneer je het niet verwacht).

Landgoed de Kievit

Niet alleen buiten maar ook binnen kan je volop van het bijzondere landschap genieten. Het bed op het gelijkvloers biedt een fantastisch uitzicht en ook de barkrukken aan de eetbar nodigen uit om naar buiten te turen. Er ligt zelfs een verrekijker klaar, want misschien spot je wel een ree in de bosjes of schiet er een haas over het veld. Landgoed de Kievit valt namelijk ook in de smaak bij het lokale wild. Op het terras geniet je 's avonds van een barbecue en een glas wijn terwijl de zon achter de bomen wegzakt. Het toppunt van verwennerij? Het privé wellnessparadijs dat naast het tiny house werd neergepoot, met een barrelsauna en een hottub onder de eikenbomen. Beide stook je warm met een houtkachel, dus als er iets is dat je hier zeker zal doen is het wel vuur maken. Nog iets waar geen twijfel over bestaat: als je het over Landgoed de Kievit hebt, is de term 'happy place' een understatement. Het is heerlijk om als gast te voelen dat de uitbaters hier blij worden van anderen blij maken.



Ine Cams en Maarten Loenders bouwden Loof aanvankelijk voor zichzelf, als een plek om de dagelijkse drukte achter zich te laten en samen met hun kinderen van het buitenleven te genieten. Dat heerlijke vakantiegevoel vonden ze op amper 20 minuten van hun woning in Hasselt. Ideaal dus om er regelmatig en snel eventjes tussenuit te knijpen. Het koppel liet het ontwerp tekenen door een bevriend architecte en bouwde de cabin vervolgens zo goed als volledig zelf. Daarbij kwam hun ervaring als decor- en houtskeletbouwers goed van pas, zowel bij het bouwen als in de afwerking. Met name de creatieve manier waarop ze omspringen met materialen valt op. Zo zijn de muren in de slaapkamer een combinatie van geschilderde multiplex en panelen bekleed met textiel. En op de eettafel in de leefruimte liggen leistenen dienbladen uit Noorwegen; die werden oorspronkelijk gebruikt als dakpannen, maar pronken hier als decoratieve objecten.



Dit warme huis nodigt uit om binnen te blijven, laat dat duidelijk zijn. Heb je plannen gemaakt om het glooiende, Haspengouwse landschap te verkennen, wees er dan op voorbereid dat je in de verleiding zal komen om die plannen op te bergen. Maar ook voor wie in en rond de cabin blijft, zit vervelen er niet in. Uitgebreid ontbijten, koffie slurpen met zicht op wiegende kruinen en kijken hoe het zonlicht door het huisje beweegt: hier zijn het volwaardige activiteiten. In de zithoek vind je een mooie collectie boeken, waarvan er heel wat een trage levensstijl als onderwerp hebben. Ook de interieurdecoratie – een mix van reissouvenirs en vintagespullen – houdt je even zoet (ga maar eens op zoek naar alle vissen). Buiten is het heerlijk toeven op het ruime terras. Er hangt daar een prachtig werk uit staal en keramiek dat het vloerplan van de cabin voorstelt. Onder de paalwoning vind je extra hout voor de kachel, er is een vuurplek met gezellige stoelen en er hangen lichtslingers in het bos. De zonsondergang is het startsein voor een gezellige avond bij de vuurschaal, met op de achtergrond het geroep van een uil. De volgende ochtend nemen kleine vogeltjes de soundtrack voor hun rekening; hun gezellig gekwetter maakt dat je wakker wordt met een glimlach.



Op verkenning

De Achterhoek is het meest oostelijke deel van de provincie Gelderland, aan de grens met Duitsland. Aan de westzijde wordt de streek begrensd door de rivier de IJssel, waarlangs twee mooie Hanzesteden gelegen zijn: Doesburg en Zutphen. In Zutphen herinneren tal van mooie gebouwen en musea aan het glorieuze verleden van de stad.

Zoals **Kettingbibliotheek De Librije** in de Walburgiskerk. Deze leeszaal stamt uit 1560 en was toen al open voor het publiek. Omdat er vaak kostbare boeken verdwenen, heeft men destijds besloten om 741 boeken aan de ketting te leggen. Dat is nu nog altijd zo; de 16de-eeuwse collectie is compleet en grotendeels in de oorspronkelijke staat.
www.librije-zutphen.nl

Barchem ligt niet ver van de Duitse grens. Wie ook echt eens tot in Duitsland wil kijken, kan gaan wandelen in **Nationaal Park Veluwezoom**. Dit bijna ongerepte natuurgebied van ruim 5000 hectare is onderdeel van de Veluwe. Er zijn bossen, heidevelden, zandverstuivingen en landgoederen; maar echt kenmerkend voor Veluwezoom is het reliëf: nergens anders op de Veluwe vind je zoveel heuvels en heb je zo'n mooi uitzicht. Met name op de Posbank kun je bij mooi weer tot in Duitsland kijken.
www.natuurmonumenten.nl

Nog een heerlijke plek om van de buitenlucht te genieten is **Landgoed Twickel**. Het landgoed rond het nog altijd bewoonde kasteel Twickel in Ambt Delden is 4300 hectare groot. In de nabijheid van het kasteel zijn mooie sier- en moestuinen, een orangerie en een landgoedwinkel; in de bredere omgeving liggen 150 historische boerderijen verspreid in het karakteristieke halfopen Twentse coulisselandschap.
www.twickel.nl





LUXE BOOMHUTTEN VOOR AVONTUURLIJKE DROMERS

Treelodge

Tjiftjaf - Bonte Specht - Bosuil



WARREDAL www.warredal.be

Waar
Neeroeteren, Limburg (BE)



Wat
Warredal telt 32 vakantiehuisjes op een domein van 24 hectare. Er is ook een hippisch centrum en een adventure park. De huisjes liggen verspreid in een naaldbos; enkele ervan zijn feëriekke 'cosy houses' (voor maximum zes personen) die niet zouden misstaan in een sprookjesfilm. Wij verbleven in een 'cosy cabin'. Daarvan zijn er verschillende types met een capaciteit van twee tot vijf personen; sommige cabins hebben een hottub. Prijzen vanaf 90 euro per nacht.

Hoe drukker en stressvoller ons leven, hoe groter de nood om te ontsnappen aan de ratrace. Dat hebben de mensen van het Warredal in Neeroeteren goed begrepen. In hun forest camp in Belgisch Limburg kan je logeren in een 'cosy cabin', een knus houten stulpje gelegen in een uitgestrekt naaldbos. Het is een mooie plek om even de pauzeknop in te drukken en om dichterbij de natuur, elkaar en dus ook jezelf te komen. Daarbij krijg je hulp van een gezellig ingerichte hut met back-to-basics faciliteiten, al wil dat hier niet zeggen dat je veel aan comfort moet inboeten. Elk huisje heeft een fijn zit- en eetgedeelte, een verwarmde badkamer met douche en normaal toilet, een compacte keuken met gasvuur en koelbox, heerlijke bedden en een overdekt terras met gasbarbecue. Je moet het wel doen met een minimum aan elektriciteit (het ideale moment voor een digitale detox), maar dat maakt het net extra gezellig. 's Avonds stook je de cabin warm met de houtkachel en verlicht je de ruimte met kaarsen en olielampen.