



Het GEHEIME BOS

geschreven en geïllustreerd door

SANDRA DIECKMANN



Christofoor
uitgeverij



De ochtendzon komt op boven het bos. Een klein hertenkalf is net wakker, en klaar om met zijn mama op zoek te gaan naar sappig gras en lekkere bessen. Het vroege zonlicht tovert vlekken op de bomen en planten.

KIJK! DE VACHT VAN DE HERTEN
LIJKT ER PRECIES OP.



Zie je de havik die in de frisse
ochtendlucht cirkelt?

Wie gluurt daar bij
DE BOOM?



In het heldere ochtendlicht rekken vijf kleine vossenjongen zich geeuwend uit. Ze stoeien en trekken, terwijl hun mama toekijkt. Ze weet dat dit ruwe gerollebol de beste manier is om haar kleintjes te leren hoe ze moeten jagen.



Zie jij wie het vossenhol is binnengeslopen?

EN KIJK!

Er is iemand in de boom geklauterd om te kijken welk vossenjong er wint - kun jij ontdekken wie dat is? Wie zou dat zijn?

