

IK  
KLEUR

VAN  
JOU

Milja Praagman



*Jarig*

Een dag tot de rand vol  
geluk. Van alle tot-nu-toe-dagen  
was dit er een die jarig was,  
hij kan nooit meer stuk.







*Licht*

Het graan  
zien groeien  
en gaan  
aarde woelt  
de herfst in  
ademwolken in zicht  
in het voorjaar  
zaai ik licht.