



Janneke Ipenburg

HET FEEST

Feest?

Feest!

FEEST!



Leopold | Amsterdam

'Feest!' 'Feest!' 'Feest!' klinkt het door het bos. De dieren wachten tot ze naar binnen mogen. Hun kostuums kriebelen en kraken. Wat hebben ze hun best gedaan!

'Vanavond wil ik vliegen!' toetert Olifant.

'Niet zo duwen,' moppert Stekelvarken.

Krokodil roept: 'Het wordt geweldig!'

Zo'n mooie hoed wil ik ook wel... denkt Ezel.



Kameleon heeft al drie nachten slecht
geslapen. Hij is nog nooit naar zo'n
groot feest geweest! Zijn pak schuurt
tegen zijn billen, maar dat geeft niet. Hij is de
mooiste raket van de wereld.





Gloeiworm danst mee op de maat.
Wie is dat toch? denkt Beer.
Vrolijk roept Kikker: 'Kijk, ik ben jou en jij bent mij!'
Neushoorn en Pinguïn bewonderen elkaars hoedje.
'Tadaaa!' roept Vos.
'Welkom, welkom,' zegt Meerkat.

BOEM!
BOEM...
BOEM!

