

# De Veer van de Vuurvogel



SANDRA DIECKMANN



In een diep, donker bos, niet ver van  
een gloeiende berg, leefde een berenfamilie.



Zus Kei, die sterk en dapper was.  
Broer Valk, die alles zag en graag grapjes maakte.  
Mama Mos, die heel verstandig was, en lief ...



... en Kleine Beer, die nog moest ontdekken  
welke naam bij hem paste.

Maar Kleine Beer had een groot geheim...



Diep vanbinnen  
voelde hij zich geen beer.

Als de anderen dansten  
deed hij niet mee, omdat  
hij bang was domme  
sprongen te maken.



Als Kei en Valk  
vliegensvlug een hoge  
boom in klommen,  
durfde hij er niet  
achteraan te gaan.

Als de andere beren gingen  
vissen bleef hij aan de kant  
zitten omdat hij bang was voor  
het wilde water.



Kleine Beer kon geen  
naam bedenken die paste  
bij een beer die zich zo  
weinig beer voelde als hij.



Op een stormachtige nacht kon Kleine Beer niet slapen. De wind loeide door de bomen en overal waren donkere schaduwen, die zijn kant op kropen. Opeens klonk er vanachter de gloeiende berg een suizend geluid.



Hoog in de lucht vloog iets vreemds, iets vurigs,  
dat razendsnel dichterbij kwam.



Wat kon dat zijn?





Kleine Beer keek ademloos toe toen er vlak voor zijn  
voeten een wonderschone vuurvogel neerdaalde in het bos.





De vogel keek hem vriendelijk aan  
en gaf hem een vurige veer.