

YOERI SLEGGERS

Ik ben een
EENHOORN



DE EENHOORN



YOERI SLEGRS

Ik ben een
EENHOORN



DE EENHOORN



Eenhoorns zijn prachtig.
Magisch, mooi en
gewoonweg fantastisch.

En ze kunnen vliegen!



Net zoals ik.



Behalve dan dat ik niet kan vliegen.



De dieren uit mijn buurt snappen er niks van.
Of ze staren me vol ongeloof aan.



'IK BEN EEN EENHOORN!' zeg ik luid.
Maar ze zien me niet.

Ik geef het niet op.



Ik ben wie ik ben.



IK BEN EEN EENHOORN.



Elke dag probeer ik
nog beter om mezelf te zijn.



Paard briest en schudt zijn kop.
Hij trekt mijn haar af en duwt tegen mijn hoorn.
'Doe normaal, Eenhoorns bestaan niet,' broemt hij.





Maar ik doe normaal.
'Wat is er zo mis met jezelf zijn?' fluister ik.
'Niets,' antwoordt een zachte stem.