

De reis
van de
wijze kat

James Norbury

Vertaald door Ariane Schluter

FONTAINE UITGEVERS

Voor de dieren.

Leraren, boodschappers en bovenal vrienden.

Ver hiervandaan lag een stad.





De stad lag aan de oever van een grote rivier.



Er woonden vele duizenden mensen.

Maar dit verhaal gaat niet over mensen.



Dit verhaal gaat over een kat.

En op deze koude herfstavond schuilt hij voor de regen met
zijn boezemvriend, de Rat.

De regen stroomde van de daken en gutste door de goten.
De mensen op straat trokken hun schouders op tegen de stortbui
en haastten zich naar huis.

De Kat keek naar ze.

Na een tijdje draaide hij zich naar de Rat en zei:
'Ik ben al jaren op zoek.
Maar er is nog steeds zo veel wat ik niet begrijp.'



‘Waar ben je dan naar op zoek?’ vroeg de Rat.