

Alweer een berenboek.

Uitgeverij Condor



**r was eens een oude
bruine beer. Hij woonde diep
in een donker bos, hier heel ver
vandaan.**



Op een dag begon de beer
aan een magisch

O, nee! Nee! Nee! Nee! Kappen nou!
Alweer een berenboek, niks daarvan!

ontdekte de verruilde Esquilax.

Voordat hij liep de
bruine bos heen,
waar hij o iemand zag:
de knappe e.

De Esquilax wel
wat open reemd,
een paard m konijn,
en het lichaam konijn.



Ehm, beer, we zaten net lekker in mijn verhaal. Wat is er aan de hand?

Weet je wel hoeveel verhalen er over ons gaan? Ik zal het je zeggen: te veel!

