

HARRIËT VAN REEK

HILMA AF KLINT

OP ZOEK NAAR HET ONZICHTBARE



LEOPOLD | KUNSTMUSEUM DEN HAAG



Misschien is het wel begonnen op het eiland Adelsö.



Waar Hilma de hele zomer woonde en buiten speelde.



Waar alles bewoog en wiebelde en kriebelde.

De wolken die voorbijdreven, de wind in de bomen, de golven op het strand.



De kleine bestjes, de vogels, de vissen.
De blaadjes en de bloemen.